

## Ik zal er voor je zijn - (WhatsUpdienst)

Voorganger: Ds. Heleen Weimar

Lezingen:

1<sup>e</sup> Schriftlezing: Exodus 19,1-8 en 20,1-2 uit Het land onder de regenboog, Nico ter Linden, p. 201-205

2<sup>e</sup> Schriftlezing: Johannes 15,9-16, uit de Bijbel in gewone taal

Inleiding

In het kader van het jaarthema 'Pelgrimeren voor gerechtigheid en vrede' hebben wij met de jongste catechesegroep ons bezig gehouden met de pelgrimsreis van de Israëlieten door de woestijn en de tien woorden die ze als richtingaanwijzers meekregen. Acht van de tien woorden zijn in de catechese aan bod gekomen – voor twee was er geen tijd meer. Iets van onze ontdekkingen willen we graag met jullie delen in deze dienst. Het belangrijkste daarvan is dat het niet allereerst gaat om de letterlijke betekenis van de woorden, maar om de intentie, de bedoeling ervan. Ze zijn bedoeld als spelregels, die God geeft om in vrede en als vrije mensen kinderen met elkaar te leven. De geboden hebben we verdeeld over de dienst en ze verbonden met de verschillende onderdelen van de liturgie. Zo bepalen het zesde, tiende en vierde woord – pleeg geen moord, wees niet jaloers, doe één dag leuke dingen – ons bij de nood van de wereld en het kyriegebed dat we daarbij bidden.

Overweging

Het zevende woord wordt meestal vertaald met 'pleeg geen overspel' of 'maak een huwelijk niet kapot'. Wij hebben het in plaats van negatief positief geformuleerd: 'wees trouw - trouw aan de mensen van wie je houdt' en dat 'houden van' hebben we ook nog eens heel breed opgevat: het kan om trouw aan je geliefde gaan, maar ook om trouw aan je vrienden of je familie.

Zo belooft Ruth aan haar schoonmoeder Naomi om haar trouw te blijven, bij haar te blijven: 'Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.'

En de hartsvrienden - misschien zelfs wel de geliefden - David en Jonathan beloven elkaar trouw te blijven en ook altijd voor elkaars familie te zullen zorgen.

In het gedeelte uit Johannes dat we lezen noemt Jezus de discipelen zijn vrienden en hij zegt over vriendschap: 'Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden.'

Wat groots en indrukwekkend, wat super trouw als je daartoe bereid bent! We weten dat Jezus dat ook echt gedaan heeft: zijn leven geven voor zijn vrienden. Maar kunnen gewone mensen dat ook? Kan trouw zo ver

gaan?

Ja, dat gebeurt! Ook tussen gewone vrienden en vriendinnen. Zoals bij de vriendinnen Maartje van Winkel en de Afghaanse Derakshan Beekzada. Maartje heeft kanker. In november 2004 krijgt ze te horen dat ze niet meer beter kan worden en niet lang meer zal leven. Ze is dan 14 jaar oud.

Derakshan, haar beste vriendin, is met haar ouders gevlucht voor de Taliban. Maar ze mogen in Nederland niet blijven. In 2004 wil minister Verdonk het gezin terugsturen naar Afghanistan. Dan schrijft Maartje een brief aan de minister, waarin ze aanbiedt haar plaats in het leven af te staan aan haar vriendin Derakshan. In het jeugdjournaal, op Kerstavond 2004, zegt Maartje: 'Derakshan zou mijn plaats kunnen innemen als ik er niet meer ben. Ik wilde altijd arts worden, dus dat kan zij dan in mijn plaats doen.' Drie maanden later, april 2005, sterft Maartje, onwetend over de toekomst van haar beste vriendin.

Vlak voordat ze overlijdt vertelt ze aan haar moeder over haar angst dat niemand ooit nog haar naam zal noemen, dat alles wat ze heeft gezegd en gedaan door de tijd zal worden uitgewist.

Derakshan en haar ouders mogen uiteindelijk blijven, niet door de brief van Maartje, maar door het generaal pardon dat van kracht wordt. Derakshan gaat medicijnen studeren en wordt oncoloog in het Anthony van Leeuwenhoekziekenhuis. Elke dag als ze haar witte doktersjas aantrekt, heeft ze haar vriendin in gedachten. 'Wat zij voor mij wilde doen was zo groots,' zegt ze in een interview in de Volkskrant (1 december 2018), 'ik leef mijn geluk in haar naam.' Zo blijft Derakshan haar vriendin Maartje trouw, over de dood heen.

Ook Jezus vroeg zijn vrienden, toen hij wist dat hij zou gaan sterven, om hem niet te vergeten. 'Telkens als je brood en wijn met elkaar deelt, blijf dan aan mij denken', zei hij. Dat proberen we te doen. Steeds als wij doorgaan met de dingen die Jezus deed, in zijn plaats, dan blijven we hém trouw, over de dood heen.

Amen.