

Veertigdagentijd 2019
Pelgrimeren voor gerechtigheid en vrede

Zondag Laetare, *verheugt u!*

31 maart 2019

Regenboogkerk - Hilversum



Onbewust engelen ontvangen

Orgelspel (*Wij worden stil*)

Welkom en mededelingen

-Voorbereiding-

Orgelspel

Bemoediging

Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer,

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,

Vgr. die recht doet aan verdrukten,

Allen: brood geeft aan de hongerigen.

Gebed van toenadering

Cantorij: *antifoon*, Lied 535e

Zingen: Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, Psalm 122

Cantorij: *antifoon*

Inleiding

Kyriegebed

Zingen: -en vele duizenden, ontheemd,
gevlucht uit eigen land, Lied 997 (*telkens een couplet*)

-Dienst van de Heilige Schrift-

Kindergesprek

Gebed

Vgr. De Heer zal bij u zijn,

Allen: De Heer zal u bewaren.

Schriftlezing Oude Testament: Genesis 18: 1-8

Zingen: Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen, Lied 998:1

Schriftlezing brieven: Hebrëen 13: 1-3

Zingen: Lied 998: 2 en 3

Schriftlezing Evangelie: Johannes 13: 1-17

Zingen: Lied 998:4

Overdenking

Cantorij: O pray for the peace of Jerusalem

(Anthem voor de cantorij bij zondag Laetare, John Goss)

Vraagt voor Jeruzalem vrede,

dat welvarend worden wie jou beminnen!

In je omwalling zij vrede,

welvaart in je paleizen!

*Omwille van mijn broeders en mijn gezellen
spreek ik uit: 'vrede in jou!'
Omwille van het huis van de Ene, onze God
zal ik het goede voor jou zoeken!*

Psalm 122, vers 6 - 9 (Naardense Bijbelvertaling)

Zingen: Wees blijde nu, in 't midden van het lijden, Lied 546

-Gebeden en gaven-

Dankgebed en voorbeden

Collecten

-De Tafel van de Heer-

Zingen: De Heer is onze reisgenoot, Lied 646

Cantorij: 1 en 2, Allen: 3 en 4

Nodiging

Tafelgebed: Die naar mens'lijke gewoonte, (uit 'Zolang er mensen zijn'), 95

Vrg: Die naar mens'lijke gewoonte
met eigen naam genoemd werd
Toen hij in een ver verleden
werd geboren, ver van hier.

Allen

1. die ge-noemd werd: Jes - joe, Je-zus,
zoon van Jo-zef, zoon van Da-vid,
zoon van Jes - se, zoon van Ju - da,
zoon van Ja - kob, zoon van A - bram,
zoon van A - dam, zoon van men-sen,
die ook zoon van God ge - noemd wordt,
hei-land, vi-si-oen van vre - de,
licht der we - reld, weg ten le - ven.

levend brood en ware wijnstok,
die, geliefd en onbegrepen,
werd bewaard in taal en teken
als een eeuwenoud geheim,
als een wachtwoord doorgegeven,
als een vreemd vertrouwd verhaal,
die een naam in mijn geheugen,
die de stem van mijn geweten,
die mijn waarheid is geworden:
hem gedenk ik hier en noem ik,
als een dode die niet dood is,
als een levende geliefde,
die gekozen heeft te leven
voor de armsten van de armen
helpman, reisgenoot en broeder
van de allerminste mensen,
die ten dage dat hij rondging
door de dorpen van zijn landstreek,
mensen aantrok en bezielde,
hen verzoende met elkaar,
die niet steil en ongenaakbaar,
niet hooghartig als een heerser,
maar in knechtsgestalte leefde,
die zijn leven voor zijn vrienden
prijs gaf, door een vriend verraden,
die, getergd tot op het kruis,
voor zijn vijand heeft gebeden,
die, van God en mens verlaten,

Vgr: is gestorven als een slaaf

Allen: die gestrooid is in de akker
als het kleinste van de zaden,
die daar wacht een lange winter
in de stilte van de dood,
die als graan geoogst zal worden
die als brood gedeeld wil worden,
om in mensen mens te worden,
die verborgen in zijn God,

onze vrede is geworden.
onze ziel tot rust gekomen
die ons groet van uit zijn verte,
die ons aankijkt van dichtbij,
als een kind, een vriend, een ander,
hem gedenk ik hier, hem noem ik
en beveel hem bij je aan,
als je levende geliefde.

Vgr.: als de mens die naast je is.

Inzettingswoorden: 1 Korintiërs 11: 23-26

Onze Vader

Zingen: Lam Gods, Lied 408a

Vredegroet

Vgr. De vrede van de Heer zij altijd met u.

Allen Zijn vrede ook met u.

Vgr. Wenst elkaar de vrede van Christus.

Gemeenschap van brood en wijn

Dankgebed

Zingen: Toen Jezus wist: nu is gekomen, Lied 569

Allen: 1 en 2,

Cantorij: 3,

Allen: 4

Uitzending en zegen

Allen: Amen.

-0-

Afbeelding voorzijde: Icoon van de drie-eenheid,
Andrej Rublev, 1410, Tretjakov galerij Moskou.

Voorganger: ds. Jurjen Zeilstra
Ouderling: Gea Rozenberg
Diaken: Michel de Jong
Organist: Ies Nijman
M.m.v. de cantorij o.l.v. Arno Rog
Kinderopas: Jennette Mol en Toos van Eijk
Kinderdienst: Kees Koopmans
Collecten:
1. Kerk-in-Aktie
2. Plaatselijke kerk
3. Maaltijdcollecte
Koffieschenken: Irene v.d. Kooij en Emmie Oosterom,
Marlies en Henk Pestman
Ontvangst: leden van sectie 6



REGENBOOGKERK HILVERSUM,
Nassaulaan 22, 1213 BC Hilversum
Telefoon 035 - 624 50 47
www.regenboogkerkhilversum.nl