

zondag 28 april 2019, 'Beloken Pasen'

Regenboogkerk Hilversum



Leven is liturgie

Orgelspel (wij worden samen stil)

Welkom en mededelingen

- Voorbereiding -

Inleidend orgelspel

Groet en bemoediging

Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer

Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft

Vgr. die trouw houdt tot in eeuwigheid

Gem. die niet loslaat wat zijn hand begon.

Drempelgebed

Zingen: Jubel God ter eer, *Psalm 8: 1-4*

Gebed voor de nood van de wereld, afgesloten met
“Please, take my hand”, gezongen door Gospelkoor **Dabar’ Yah**

Glorialied (*staande*): Zing jubilate voor de Heer, *Lied 652*

- Dienst van de Heilige Schrift -

Vgr. De Heer zal bij u zijn
Gem. De Heer zal u bewaren.

Gebed

Kindergesprek

Vgr. We ontsteken het licht van het Woord.

Schriftlezing: Genesis 28: 10 - 22

Zingen: Het eerste licht raakt Jacob aan, Lied 815

Evangelielezing: Lucas 24: 13 - 35

Dabar’ Yah zingt Lied van vraag en antwoord

Overdenking

Tijdens de overdenking zingt Dabar’ Yah:
‘Morning has broken’ en ‘Jesus is alive’

Zingen: Zing nu Heer! Hij zag ons aan, Lied 643: 1 - 6

- Dienst van gebeden en gaven -

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Collecten

Zingen: Iedereen zoekt U, jong of oud, Lied 837: 1, 2 en 4

Wegzending en zegen.

Na afloop van de dienst wordt de nieuwe expositie geopend. U wordt daarom verzocht -tenzij u heel dringend weg moet- om na de zegen nog even plaats te nemen.

-0-

Afbeelding: de Emmaüsgangers, Jurry Pott, Emmaus-parochie in Apeldoorn

Voorganger:	pastor Christiaan Boers
Ouderling:	Hilco Griffioen
Diaken:	Leen-Pieter Smit
Organist:	Ies Nijman
Medewerking:	Gospelkoor Dabar' Yah o.l.v. Ies Nijman
Kinderdienst:	Fokko Bosker
Collecten:	1. diaconie 2. plaatselijke kerk 3. pastorale arbeid
Kinderoppas	Myrthe Mol en Elienne Mol
Koffieschenken:	Karen de Bruijn en Sari Nijman, Mies en Diederik Vogelsang
Ontvangst door	leden van sectie 9

Opening nieuwe expositie

Vandaag begint in onze kerk in Hilversum weer een nieuwe expositie.

Aan de wand is werk te zien van **Yvonne Nagel**, kunstenares uit Hilversum. Haar schilderijen zijn soms somber ingetogen en soms contrastrijk en kleurig geschilderd. Daarnaast is er werk van haar te zien met gemengde technieken. Vooral deze werken stralen een feestelijke sfeer uit.

In de vitrine kan kennisgemaakt worden met Recycling Art. Een sterk opkomende kunststroming, die als thema heeft gebruikte materialen om te zetten in kunst.

Wietse Jellema uit Laren toont hoe afgeschreven voorwerpen een nieuw leven als kunstobject kunnen krijgen. Deze metamorfose zal bij de toeschouwer, naast de herkenning van het basismateriaal, ook een glimlach over het kunstwerk ontlokken.



REGENBOOGKERK HILVERSUM,
Nassaulaan 22, 1213 BC Hilversum.
Telefoon 035 624 50 47
www.regenboogkerkhilversum.nl