

**zondag 11 november 2018**

**Regenboogkerk**



*Reisgenoten*

**Welkom en mededelingen**

**- Voorbereiding -**

**Inleidend orgelspel**

**Zingen:** Laten wij zingend deze dag beginnen, Lied 212

**Bemoediging**

Vgr. Onze hulp is in de naam van de Heer  
Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft  
Vgr. die trouw houdt tot in eeuwigheid  
Gem. die niet loslaat wat zijn hand begon.

**Drempelgebed**

**Koor:** People need the Lord

Ev'ry day they pass me by, I can see it in their eyes,  
Empty people filled with care headed who knows where;  
On they go through private pain, living fear to fear,  
Laughter hides the silent cries, only Jesus hears.

People need the Lord, people need the Lord.  
At the end of broken dreams, He's the open door.  
People need the Lord, people need the Lord.  
When will we realize people need the Lord.

We are called to take His light to a world where wrong seems right.  
What could be too great a cost for sharing life with one  
who's lost.  
Through His love our hearts can feel all the grief they bear,  
They must hear the words of life only we can share.

People need the Lord, people need the Lord.  
At the end of broken dreams, He's the open door.  
People need the Lord, people need the Lord.  
When will we realize that we must give our lives?  
For people need the Lord, people need the Lord.

*Elke dag zie ik ze gaan, ik zie het in hun ogen.  
Mensen vol van zorgen zijn onderweg, wie weet waarheen.  
Ze gaan maar door met hun eigen pijn, constant in angst levend.  
Hun stille verdriet verbergend achter een lach,  
alleen Jezus hoort hun schreeuw om hulp.*

*Mensen hebben de Heer nodig  
Wanneer hun dromen zijn vervlogen is Hij de open deur.  
Mensen hebben de Heer nodig  
Wanneer zullen we beseffen dat we de Heer nodig hebben.*

*Wij zijn geroepen om Zijn licht te brengen  
naar een wereld waar onrecht vaak recht lijkt te zijn.  
Wat kost het ons om ons leven te delen met iemand die zich verloren voelt.  
Door Zijn liefde kunnen wij in ons hart voelen wat hun problemen zijn.  
Zij moeten de woorden van het leven horen!  
Alleen wij kunnen die delen.*

*Mensen hebben de Heer nodig.....*

## **Gebed voor de nood van de wereld**

Vgr. Heer, ontferm U!

Allen: Christus, ontferm U!

**Glorialied** (*staand*): Loof God, loof hem overal, Psalm 150

## **- De heilige Schrift –**

### **Inleiding**

**Koor:** In een nieuwe wereld

In een nieuwe wereld  
voor ons 't beloofde land,  
zullen wij eens komen  
en leven hand in hand;  
waar wij niet meer dromen,  
maar leven met verstand.  
Als die dag eens komt,  
reikt Gij ons dan Uw hand.

Laat ons samen reizen  
naar dat beloofde land,  
waar wij moeten komen  
en leven hand in hand;  
waar wij niet meer dromen,  
maar leven met elkaar.  
Met uw hulp alleen Heer,  
maken wij dat waar.

Help ons samen reizen  
al is de tocht ook zwaar.  
Geef ons kracht en moed, Heer  
en liefde voor elkaar  
om dat land te vinden  
waar wij gelukkig zijn,  
waar wij met Uw liefde  
leven zonder pijn.

### **Met de kinderen**

### **Het licht van het woord**

**Lezen:** Ruth 1:1-17

**Zingen:** Wijs mij niet af, ik kan je niet verlaten, Lied 787

**Lezen:** Ruth 1:18-22

**Koor:** Is het God die naast mij gaat?

Is het God die naast mij gaat  
of een schaduw die vergaat  
als de zon weer onder gaat  
mensen eenzaam achterlaat.

Is Hij vader van een kind  
waar het leven mee begint  
of een broeder, zoon of vrind  
of een geest in vuur en wind?

Geef mij je hand, ik loop naast jou  
zolang je maar op Mij vertrouwt  
'k breng je door het donker heen  
'k laat je zomaar niet alleen.

Is het God die met mij praat  
of een spel van liefd' en haat  
hoort ons wel, maar luistert niet  
is Hij doof voor ons verdriet?

Is Hij vader.....

Geef mij je hand, ik luister wel  
wacht het einde van het spel  
tot je woorden zijn vergaan  
en wij stil elkaar verstaan.

Is het God die op mij wacht  
naar mij vraagt en naar mij lacht  
zijn Zijn ogen niet verstard  
is Hij machtig, koel en hard?

Is Hij vader.....

Geef mij je hand en kijk me aan  
we zullen samen verder gaan  
met een lied, een woord op reis  
zingend van het paradijs.

**Evangelielezing:** Mattheüs 1:1-6

**Zingen:** Uit Oer is hij getogen, Lied 803: 1, 2, 4 en 5

**Overweging**

**Koor en gemeente:** We are marching in the light of God

We are marching in the light of God  
we are marching, we are marching in the light of God  
*We lopen in het licht van God*

We are living in the love of God  
we are living, we are living in the love of God  
*We leven in de liefde van God*

We are moving in the power of God  
we are moving, we are moving in the power of God  
*We bewegen ons in de kracht van God*

We are praying in the light of God  
we are praying, we are praying in the light of God  
*We bidden in het licht van God*

We are marching in the light of God  
we are marching, we are marching in the light of God.  
*We lopen in het licht van God.*

**- Gebeden en gaven –**

**Dankgebed en voorbeden**

**Stil gebed**

**Onze Vader**

**Collecten**

