

**Vespers in de maand van gedenken**  
**Woensdag 22 november, 19.30 uur**

**Regenboogkerk, Hilversum**



*Eeuwig licht*

**Stilte**

**Openingsvers en lofprijzing: Lied 190a**

**Zingen:** Wie in de schaduw Gods mag wonen, Lied 91a

**Psalmgebed:** Psalm 139 (uit *150 psalmen vrij* – Huub Oosterhuis)

**Antifoon:** Heel het duister is vol van luister door uw licht, Lied 139d

*De antifoon komt tijdens het lezen van de psalm een aantal keer terug. Iedere keer herhalen we de antifoon enkele malen.*

**Lezen:** 'Vaak vraag ik mij af ...', deel III uit 'Een Hollands Requiem',  
hertaling van *Ein Deutsches Requiem* van Johannes Brahms – Jan Rot

Vaak vraag ik mij af  
Is mijn einde onvermijdelijk?  
Zal mijn leven voorbij zijn  
Als ik de geest geef?

Stel nou, ik word honderd  
Wie weet ben ik dan bereid  
Wordt het morgen  
Sterf ik vóór mijn tijd

Vaak vraag ik mij af  
Hoe oneindig is mijn eindigheid  
Zal mijn leven voorbij zijn  
Als ik de geest geef?

Jaloersmakend zijn alle mensen  
Die zelfverzekerd leven  
Hun hang naar het licht  
Kent geen schaduw  
En wat een wetenschapper zegt  
Dat staat daar buiten  
Zij weten, zonder bewijs,  
Van het paradijs  
Maar ik?  
Hoe moet ik me troosten?  
Al hoop ik op niets:  
De gestorven zielen vormen één geheel  
En dood noch doem doen daar aan af.

**Lezen:** Jesaja 60: 19-20

**Koor:** Deel 1 en 3 uit 'Lux Aeterna' van Morten Lauridsen

**Requiem aeternam**

Requiem aeternam dona eis, Domine,  
et lux perpetua luceat eis.  
Te decet hymnus, Deus in Sion:  
et tibi reddetur votum  
in Jerusalem.  
Exaudi orationem meam,  
ad te omnis caro veniet.  
Requiem aeternam dona eis, Domine,  
et lux perpetua luceat eis.

O nata lux  
O nata lux de lumine,  
Jesu redemptor saeculi,  
dignare clemens supplicum  
laudes preces que sumere.  
Qui carne quondam contegi  
dignatus es pro perditis  
nos membra confer effici  
tui beati corporis.

Geef hun de eeuwige rust Heer  
en laat het eeuwige licht hen beschijnen.  
U God komt lof toe in Sion,  
en in Jeruzalem  
zullen wij onze gelofte aan U inlossen.  
Hoor mijn gebed,  
tot U komt alles wat leeft.  
Geef hun de eeuwige rust Heer  
en laat het eeuwige licht hen beschijnen.

O licht geboren uit licht,  
Jezus, verlosser van de wereld,  
vervaardig u de lofzangen en de gebeden  
van uw smekelingen te aanvaarden.  
Gij die mens wilde worden  
omwille van wie verloren waren:  
geef dat wij deel mogen worden  
van uw gezegende lichaam.

**Onze Vader**

**Voorbeden  
Stil gebed**

**Avondgebed**

**Zingen:** Niet is het laatste woord gesproken, Lied 818

**Zegenbede:** Lied 190a

-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

**Afbeelding:** Engel van de laatste troost, Werkman

**Voorganger:** ds. Oane Reitsma

**Muziek:** Ies Nijman, orgel; Kamerkoor Akkoord o.l.v. Cees van der Poel



**REGENBOOGKERK HILVERSUM,**  
Nassaulaan 22, 1213 BC Hilversum  
Telefoon 035 - 624 50 47  
[www.regenboogkerkhilversum.nl](http://www.regenboogkerkhilversum.nl)